



Van de redactie

Ook al staat de wereld op z'n kop, hij draait nog steeds door. En dat is maar goed ook! De winkels liggen nog steeds vol, in ziekenhuizen word je verzorgd, je kunt nog steeds met het openbaar vervoer mee, de vuilnis wordt opgehaald en de post bezorgd. Respect voor allen die zo heel hard werken om alles zo goed mogelijk draaiende te houden. Hoe de wereld eruit komt te zien? Niemand die het weet. Hoe Heusdenhout eruit komt te zien? Ik weet het niet. Wat ik wel weet is dat alle vrijwilligers klaar staan om bij groen licht weer door te gaan met de activiteiten. De Openluchtconcerten zijn verplaatst naar 2021, maar misschien vinden er dit jaar nog wel Muziekzondagen en Open Podia plaats. De wijkraad heeft alles voor de volgende bijeenkomst klaarliggen en de kindertuinen gaan door, desnoods met alleen vrijwilligers en zonder kinderen. Ook in Heusdenhout gaat het leven door. De glasvezelkabels zijn aangelegd, Danoesja Koziol doet mee met het televisieprogramma The Dateables, Leen de Bruijn is geridderd en jij hebt het nieuwste nummer van Heusdenhout Nieuws nu in je handen. Veel leesplezier, blijf gezond en zorg goed voor elkaar!

Redactie

Lintje voor Leen de Bruijn

'Pa, ben je vrijdag om 9.30u thuis? Dan kom ik een bakkie doen.'



Foto: Jorgen Janssens

Verdiensten

Leen is geridderd voor onder andere zijn inzet voor Wijkraad Heusdenhout (zie elders in dit nummer), Heusdenhout Nieuws, de Brandwondenstichting, Amnesty International, het Sinterklaascomité, de muziekactiviteiten in 't Houwke en de voedselinzamelingen bij Albert Heijn. Al deze activiteiten heeft hij ook volgehouden toen hij zeven jaar lang liefdevol zorgde voor zijn echtgenote Corrie, die in januari 2019 is overleden.

Leen: van harte gefeliciteerd met deze prachtige en zeer welverdiende onderscheiding! Je bent een vrijwilliger uit duizenden waar je nooit tevergeefs een beroep op doet!

"Ik vond het voor haar doen vroeg, maar zocht er verder niks achter," vertelt Leen de Bruijn. "Ze was nog maar net binnen toen de telefoon ging. Was het de burgemeester die mij feliciteerde en vertelde dat het Zijne Majesteit heeft behaagd mij te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau!"

De altijd bescheiden Leen moet er nog zichtbaar van bijkomen. Het is natuurlijk ook niet niks, geridderd worden!

Leen: "Vanwege de Corona-crisis vindt de officiële uitreiking later plaats. 's Middags kreeg ik wel een grote bos bloemen en een plakkaat dat ik voor het raam kan zetten. En de fotograaf heeft mij gekiekt, compleet met mijn 'Coronakapsel'."

De burens in het hofje hebben met stoepkrijt een grote medaille getekend en 's avonds klonk het Wilhelmus vanuit een radio. "We hebben met z'n allen een borrel gedronken, uiteraard op gepaste afstand!"



Wat zijn we trots op Leen de Bruijn die een lintje heeft gekregen! Dit was echter niet mogelijk geweest zonder Rien Brans, voorzitter Wijkraad Heusdenhout. Rien heeft Leen voorgedragen en daar heel wat werk voor moeten verzetten. Dank je wel Rien!



Belangrijke adressen en telefoonnummers

Politie: www.politie.nl	Bij spoed	112
	Geen spoed	0900 – 8844
	Dier in nood	144
	Meld misdaad anoniem	0800 – 7000

De Wijkagenten van Heusdenhout kunt u bereiken via 0900 – 8844 of via www.politie.nl naar wijkagenten en dan contactformulier invullen.

Wijkraad: www.heusdenhout.nl

Servicepunt gemeente voor klachten (voorheen Meldpunt)
Stadskantoor Breda 8.00 tot 16.30 uur Tel. 14-076

Afvalservice Gemeente Breda
Afspraak via afvalservice@breda.nl Tel. 14-076

Huisartsenpost Tel. 076-525 85 00

WIJ begint bij jou Tel. 076-525 15 00

Centrum 't Houwke van 9.00 tot 17.00 uur Tel. 076-587 29 24

Veilig Thuis West Brabant Tel. 0800-2000
Het telefoonnummer is GRATIS en 24 uur per dag te bereiken

Brandgangverlichting Leen de Bruijn 076-587 61 69

Colofon

Redactie:

Tekst: Ricky Zager

Advertenties: Zwanet Verhoek

Bezorging: Leen de Bruijn

E-mail: nieuws@heusdenhout.nl

Druk: ECdruk Oosterhout. 0162 - 436 133

Oplage: 3200 exemplaren

Info: [Stichting Wijkactiviteiten Breda-Oost.](http://StichtingWijkactiviteitenBreda-Oost.nl)
info@breda-oost.nl



REDACTIE-ADRES: nieuws@heusdenhout.nl

Kopij en deadlines 2020

De deadlines voor 2020 voor Heusdenhout Nieuws zijn 27 juli en 16 nov. Zo'n drie weken later valt het blad bij je in de bus.

De deadlines voor Brabantpark Nieuws zijn 17 aug en 23 nov.

Ook hier verschijnt het blad ongeveer drie weken na de deadline.

De verspreidingsdata kunnen wel eens iets afwijken: beide bladen worden geheel gemaakt en bezorgd door vrijwilligers.

We hopen op je begrip hiervoor.

Je kunt je kopij aanleveren via nieuws@heusdenhout.nl voor Heusdenhout Nieuws en via info@breda-oost.nl voor Brabantpark Nieuws.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken in te korten. Ook zal niet altijd alles geplaatst kunnen worden door ruimtegebrek. Overname van (delen van) artikelen is mogelijk, na overleg met –en uitdrukkelijke toestemming van– de hoofdredacteur en met bronvermelding. De inhoud van beide bladen is met zorg samengesteld. Desondanks zijn fouten of omissies mogelijk. Uitgever en redactie zijn niet aansprakelijk voor eventueel hieruit voortvloeiende schade.

Adverteren

Wil je in één of beide bladen adverteren? Neem dan via bovenstaande adressen contact op voor de tarieven.

Danoesja in The Dateables

De altijd goedlachse Danoesja Koziol is al lang geen onbekende meer in Heusdenhout. Je ziet haar vaak in de wijk in haar rolstoel, altijd vergezeld door haar trouwe hulphond Olga.

Nu kunnen we Danoesja op televisie volgen in haar zoektocht naar de ware liefde in het programma The Dateables.



The Dateables is een Nederlands televisieprogramma dat door BNNVARA wordt uitgezonden op NPO 3. In dit programma gaan vrijgezellen met een lichamelijke of verstandelijke beperking op zoek naar de liefde.

Dit leuke programma gaat natuurlijk nog veel meer leven als er een wijkbewoonster aan meedoet!

Danoesja: "Ik ben geboren met een lichamelijke beperking en ben rolstoelgebonden. Ik woon samen met mijn geweldige hulphond Olga. Ik ben nu 31 jaar en zou graag naast mijn lieve beestje ook een huisje en boompje willen hebben, samen met een partner die mij helemaal accepteert zoals ik ben, in goede en slechte tijden. Vanwege mijn beperking is dat wat minder vanzelfsprekend. Misschien vind ik hem via dit programma."

Kijk jij ook mee? 19 en 26 mei kun je Danoesja zien en 2 juni volgt de ontknoping.

The Dateables is te zien op de dinsdagavonden rond de klok van 22 uur bij BNNVARA op NPO3. Kijk voor de exacte tijden in de gids.

Wil je Danoesja volgen? Dat kan via:

Facebook: Danoesja Hulphond Olga

Twitter: noessie 1989

Redactie zoekt versterking

Ben jij goed in je d's en t's? Zie jij in één oogopslag waar die punten en komma's moeten staan? Ken jij het Groene Boekje ongeveer uit je hoofd? Is grammatica jouw grote hobby? Kom dan het redactieteam van Heusdenhout Nieuws en Brabantpark Nieuws versterken!

Vier keer per jaar corrigeer je de aangeleverde teksten.

Het kost niet zoveel tijd, maar geeft veel voldoening.

Neem voor meer info contact op via info@breda-oost.nl



Tekst: Hans Wolf

In gesprek met Mieke Frieswijk

Mieke is getrouwd met Rob, heeft twee zoons en vier kleinkinderen. Ze is vrijwilliger bij woonzorgcentrum Molenstaete van Surplus.

Hoe ben je met Molenstaete in contact gekomen?

“Jaren geleden ben ik hier gekomen via de hondenclub in verband met het ‘honden-aai-project.’ Vanwege de komst van de kleinkinderen heb ik het na een paar jaar beëindigd. Wij passen zoveel mogelijk bij hen op. Ik vind het heerlijk om te doen want zodra ze naar school gaan is het afgelopen. Als vrijwilligster wilde ik nu graag een dementerende oudere één-op-één begeleiden. Ik kom een uurtje in de week bij een mevrouw. Ze vertelt dan 100 keer hetzelfde en geniet van samen praten. Ik ga straks met haar lunchen in de Leystroom. Dat deed ik met Kerst ook en toen zei ze: ‘Ik wil trakteren.’ ‘Nee, ik nodig je uit,’ was mijn reactie. Nou dat bleef zo over en weer gaan en toen zei ik: ‘Zie het dan als Kerstcadeau.’ Zij reageerde met: ‘Nee, dat jij komt, dat is mijn Kerstcadeau.’ Hoe mooi is dat? Heel lief!”

Hoe verloopt zo'n ontmoeting?

“Als ik binnenkom zit ze al in de woonkamer koffie te drinken. Ik kom meestal zo rond elf uur. Ze herkent me altijd meteen. Ze is heel blij als ik er ben. ‘Ik had jou niet verwacht,’ zegt ze vaak. Ze weet dat ik Mieke heet. Het contact is dan makkelijk gemaakt. Ze vraagt meteen of ik ook koffie wil. Ik merk dat ze in dat uurtje heel graag wil praten. Ook als we samen met



de hond een rondje om de Molenley maken.

Het leuke van het contact met haar is dat ik er voor haar ben. Dat geeft me voldoening. Ik ben er voor iemand. Ik geef haar een uurtje en daar kijkt zij naar uit.”

Die mevrouw is geen familie van jou. Geeft dat geen problemen?

“Nee. Het klikt gewoon. Om met haar naar buiten te mogen heb je wel toestemming

nodig van de familie en de arts. Een melding is dan voldoende. Mooi dat ik dat vertrouwen krijg.”

Hoe ga je met mensen om die aan dementie lijden?

“Het beste is om mee te veren en warmte te geven. Vooral niet tegen de haren in strijken dan gaat het goed denk ik. Ik volg daarbij mijn gevoel.”

Kun je anderen deze vorm van vrijwilligerswerk aanbevelen?

“Ja, ik zeg het ook wel eens. Het is wel een stap die je zelf moet willen en kunnen zetten. Je merkt ook dat het afschrikt, dementie. Vanmorgen zag ik weer dat spotje van die meneer die op de markt zo midden op de straat blijft staan en dat iemand zegt: ‘Jij staat hier in de weg,’ en een van die jonge meisjes die op het terras zit, die komt hem even helpen. Een heel andere benadering.”

Wat breng jij?

“Het is tijd, aandacht en rust.”

Vraagt ze wel eens naar jouw persoonlijke situatie? Kan ze belangstelling opbrengen voor jou?

“Nou ja, wel over het gegeven dat ik ook een oma ben die van haar kleinkinderen geniet.”

Kun je aan je man, kinderen en vriendinnen uitleggen wat je doet hier?

“Ja, vind ik wel.”

En hoe staan ze er tegenover?

“Ze vinden het heel mooi dat ik het doe en ik zorg graag.”



Verloskundigenpraktijk ienova

Maartje Huver en Ineke Oomens

Persoonlijke zorg, dicht bij huis
en al meer dan 40 jaar ervaring!



Onze spreekuur locaties

Wilhelminapark 9, 4818 SL Breda
Brabantplein 36, 4817 LR Breda
Flierstraat 51, 4812 LC Breda

Altijd bereikbaar op
06 - 5100 7769
info@ienova.nl
www.ienova.nl

• Corona: “Hamsterééééé.” Zal Albert Heijn deze reclamekreet nog ooit kunnen gebruiken?





Reptielenhuis De Aarde

30 maart jongstleden bestond Reptielenhuis De Aarde acht jaar. Een paradijsje verscholen aan de Aardenhoek, met recht het leukste reptielenhuis van Nederland! Of je er nu komt om de dieren in hun mooie natuurgetrouwe verblijven te bewonderen of voor een stukje educatie of voor een kinderfeestje of bedrijfsuitje, het is er altijd leuk en gezellig en de medewerkers zijn altijd even enthousiast.

De Aarde is al lang geen onbekende meer in heel Nederland en wist diverse

prijzen in de wacht te slepen zoals een Zoo-Award, de Warme Douche van het tv-programma Radar en een certificaat van Tripadvisor vanwege vijf jaar op rij uitmuntend te scoren en het nummer-één-uitje van Breda te zijn. Ook onze oosterburen hebben het reptielenhuis ontdekt en filmen er voor de Duitse televisie.

Ook scholen, de scouting en de kinderopvang hebben hun weg naar De Aarde al lang gevonden en steken er veel van de reptielenwereld op.

De kinderfeestjes die hier gehouden zijn, zijn niet meer te tellen. De feestjes zijn er in alle soorten en maten, maar één ding hebben ze gemeen: ze zijn altijd leuk, origineel en leerzaam.



De Aarde op tv

Wil je als thuiszitter toch genieten van De Aarde? Klik op de site op Het reptielenhuis en dan op De Aarde op tv. Je vindt hier onder andere films van Enzo Knol en van Huisje Boompje Beestje.



allerlei mensen spontaan hulp aanbieden in de vorm van een donatie of door artikelen te verkopen en de opbrengst aan ons te schenken. Op onze website www.deaardebreda.nl staat nu onder het kopje "Donaties Corona" hoe men ons eventueel kan helpen. Intussen zijn wij aanpassingen aan het bedenken voor als we weer open mogen in de nieuwe anderhalve meter samenleving."



Coronacrisis treft reptielenhuis

Eigenaar Oscar Maas: "We hadden ons dit jubileum toch heel anders voorgesteld. Gezellig met het hele team iets doen. We hebben het moeten uitstellen vanwege het Corona-virus. De deuren voor het publiek zijn nu ook al ruim twee maanden gesloten. Het is niet anders. Wij worden erg hard geraakt, want alle lopende kosten gaan door terwijl er geen inkomsten zijn. Het is hartverwarmend om te zien dat

Help Reptielenhuis De Aarde

Reptielen zijn koudbloedige dieren. Dit betekent dat ze in ons kikkerlandje afhankelijk zijn van UV- en warmtelampen. Dit kost stroom. Héél veel stroom. En stroom is niet gratis... Daarnaast trekken de dieren zich niets aan van Corona: ze hebben gewoon op tijd hun voedsel nodig. Ook dit kost geld. Huur en verzekeringen lopen ook door, voor niets gaat alleen de zon op. Het reptielenhuis wordt nu zonder inkomsten heel hard getroffen! Wil jij ook een handje helpen? Kijk op de site hoe je dit kunt doen. Dank je wel namens alle dieren! www.deaardebreda.nl



Duurzaam & biologisch

Kinderdagverblijf
BSO
Peutertuin/VVE

UW KIND AANMELDEN?
NEEM DAN CONTACT OP VOOR EEN
VRIJBIJVENDE KENNISMAKING!

076 - 515 69 00
www.bloembreda.nl

Bloem Kinderopvang Breda Noord Cornelis Florisstraat 25, Breda Oost Epelenberg 4





Euzenouts Klapzaand 33 Een rubriekje met een knipoog



- U zag of hoorde vast wel eens de Limburgse dialectband Rowwen Hèze uit het dorp America spelen. In één van hun nummers komt repeterend de volgende zin voor: 'auto, vliegtuig, d'n trein, d'n boot, wat is de wereld toch groot.' Verwondering over de afmetingen van die bijzondere planeet waarop wij leven kan elk mens begrijpen. Ook de reisprogramma's op tv en de omvang van het aantal vliegrepen naar verre bestemmingen tonen ons de geweldige afmetingen van de aarde. Maar alles is relatief.
 - Zou je vroeger bijvoorbeeld aan de beide reeds overleden ruimtevaarders Yuri Gagarin en Neil Armstrong -we hebben nog geen astronaut(en) uit Heusdenhout- hebben gevraagd hoe zij dachten over de omvang van de aarde, we zouden een totaal ander antwoord hebben gekregen. De Nederlandse ruimtevaarder André Kuipers, die ons vanuit de ruimte vertelde over hetgeen hij zag, zal hun visie zeker beamen. In de grootsheid van het heelal is de aarde slechts een nietig stofdeeltje, waarop de mensen het elkaar soms erg lastig maken.
 - Alle al of niet succesvolle pogingen om raketten naar verre hemellichamen te lanceren of om satellieten in een baan om de aarde te brengen hebben gezorgd voor veel ruimteafval. Het cirkelt rond onze planeet en valt -als de tijd daar is- terug naar de aarde. In het gunstigste geval verbrandt het in de dampkring. Komt het door de dampkring dan is er een grote kans dat het in het water valt, daar hebben we op aarde nogal wat van. Bovendien zijn er ook onbevolkte gebieden, zodat het geen kwaad kan wanneer het daar terecht komt. Kortom, de kans dat een stuk van een raket of een satelliet in Heusdenhout terecht komt is uitermate klein, maar nooit uitgesloten.
 - Dat ruimteafval is in de afgelopen tientallen jaren door de mens zelf veroorzaakt. Er zijn ook bedreigingen van buitenaf die al langer bestaan. De UV-straling van de zon kan -mits er door de mens geen maatregelen worden getroffen- een bedreiging vormen. Ook meteorieten kunnen dat zijn, hun omvang, de dichtheid van hun materie en hun snelheid bepalen de schade die ze bij neerkomst op aarde aanrichten. Wanneer u denkt het zal zo erg niet doen dan kan de site <https://werkgroepmeteoren-inslagen-op-aarde/> er meer over vertellen.
 - Naast de bedreigingen die de aarde van buitenaf belagen zijn er vanuit de aarde zelf ook meerdere bedreigingen. Overstromingen, aardbevingen, grote (bos)branden, ontploffingen en hevige stormen. Op vele plaatsen kan het goed mis zijn, heftig en omvangrijk, vaak in verre landen. En dan is daar ineens dat zeer kleine virus, waar geen kruid tegen gewassen bleek en dat zich wereldwijd via -op zich vaak positieve- contacten tussen mensen verspreidde. Zo klein, zo geniepig, zo onzichtbaar, zo ongrijpbaar.
 - In alle landen moest de politiek verstrekkende maatregelen nemen, ofschoon enkele leiders aanvankelijk niet dachten dat het in hun land zo'n omvang zou nemen. Wat zaten zij er naast en wat moesten ze alsnog en snel in het geweer komen. De maatregelen van de politiek waren en zijn gebaseerd op deskundige adviezen van instanties met daarin vele 'logen' uit allerlei disciplines. We zagen ze op de buis passeren: de epidemiologen, de virologen, de psychologen, de infectiologen en de biologen, logisch toch? Ze waren en zijn het trouwens niet altijd met elkaar eens. Een heel bekend menselijk trekje.
 - Het jachtige leven moest gedwongen worden aangepast. Vele activiteiten moesten worden opgeschort en het werd rustig op straat, heel rustig. Het leek op de jaren vijftig of zestig van de vorige eeuw. Dat voelde weldadig aan, ware het niet dat voor velen wereldwijd plotseling de eeuwige rust wachtte en hun nabestaanden onverwacht hun geliefden verloren en hun verdriet moesten verwerken. Ook medebewoners uit Heusdenhout zal dit overkomen zijn.
 - Voor de inzet van alle werkenden in de zorg is er nu plotseling alom alle respect, ook in ons land. Zeer terecht! Wat een tegenstelling met vorig jaar
- toen er diverse landelijke acties nodig bleken om vanuit de zorg duidelijk te maken dat ze een passende beloning verdienen. Het kan verkeren.
- Het tekort aan beschermingsmiddelen zorgde voor gevaarlijke toestanden. Ook was er wereldwijd meer behoefte aan beademingsapparatuur. Je hoeft niet veel wapens of munitie in te leveren om voldoende apparatuur te kunnen maken die mensen in kritieke toestand voldoende lucht kan geven.
 - 'Ons' winkelcentrum hier in Heusdenhout pakte de voorgeschreven regels daadkrachtig op. We worden gewezen op de gewenste anderhalve meter afstand tussen medebezoekers. Soms lastig, maar wanneer je daarmee besmetting kunt voorkomen zeker doen. Het is wachten op een goed werkend medicijn tegen dit wereldwijd onheil brengende virus. De idiote suggestie die de president van een heel groot land opperde om het virus te lijf te gaan, is nadrukkelijk af te raden. U wilt toch nog verder leven?
 - Straat voor straat wordt de aanleg van het glasvezelnet voortvarend aangepakt. Bij elk pand waar men is geweest steekt een stukje oranje kabel uit de grond. Dat is nog eens gemakkelijk terugzoeken voor hen die de echte aansluitingen met de huizen en bedrijfspanden gaan maken. Dat wordt straks in Heusdenhout voor iedereen 'n glashelder geluid en beeld. Het is te hopen dat de informatie die door de glaskabel naar ons komt vooral heel positief mag zijn. Maar te vrezen valt dat er zoals altijd ook vele negatieve zaken onze oren en ogen zullen bereiken.
 - U hebt het vast gezien. Bij de aansluitingen van Bergschot en Kapelstraat op de Heerbaan zijn een aantal bomen omgezaagd. Daar waren ze heel rap mee, nog voordat de bomen de kans kregen om uit te lopen. Er moet ruimte komen voor de aanleg van het tweerichtingsnelfietspad. Zo'n vijftig jaar stonden die bomen daar, de geruststelling is dat er ook in de buurt een aantal bomen voor terugkomen. Het duurt echter wel weer vijftig jaar voor ze dezelfde omvang hebben. Het is te hopen dat er beter voor wordt gezorgd dan voor een aantal exemplaren in de Kapelstraat. Na de werkzaamheden in die straat zijn deze aangeplant en intussen weer bezwaken.

• **Corona: Je hebt misschien iets minder keus in de winkel maar je bent blij met wat er allemaal wél is. En zo probeer je nog eens iets nieuws uit.**



Leen 25 jaar in Wijkraad

25 jaar geleden lag Wijkraad Heusdenhout behoorlijk op z'n gat. Rob Snijders nam toen het heft in handen en nam het voorzitterschap op zich. Leen de Bruijn sloot zich aan als penningmeester. Leen heeft in die 25 jaar vele bestuursleden zien komen en gaan, maar is zelf al die tijd trouw bestuurslid gebleven en zet zich nog steeds vol overgave in voor onze wijk.

Leen kan zich de eerste vergadering die ze toen uitriepen nog goed herinneren. "Negentig personen kwamen er op af. Een opkomst die we nooit verwacht hadden. In die 25 jaar heeft de wijkraad behoorlijk wat dingen voor elkaar gekregen. Er is veel meer verlichting bijgekomen, zoals overal brandgangverlichting, bankjes zijn geplaatst of vervangen, de fietspaden langs de Heerbaan geasfalteerd, een parkeerverbod op de Kemelstede en Bergschot ingesteld, diverse hofjes heringericht opdat ze wat minder op een parkeerplaats lijken, een skatebaan en diverse voetbalgoaltjes bij de geluidswal gerealiseerd, hier en daar hekken geplaatst om de veiligheid te vergroten, bewegwijzeringborden geplaatst, stukken straat geasfalteerd, afwatering bij fietspaden geoptimaliseerd, de Kindertuinen ontwikkeld, een rol gespeeld bij de plaatsing van de Trechterman langs de A27. Zo zijn er nog veel meer zaken op te noemen."

Heusdenhout Nieuws

Ons wijkblad Heusdenhout Nieuws is ook een initiatief van de wijkraad van 22 jaar geleden. "Vanaf het eerste moment coördineer ik de bezorging ervan. Ik heb een fijne groep bezorgers op wie ik altijd kan rekenen. Ook al valt Heusdenhout Nieuws sinds jaren niet meer onder de wijkraad, de bezorging regel ik nog steeds. Sinds vier jaar doe ik dat nu ook voor Brabantpark Nieuws. Ik ben nu op zoek naar iemand die dit stokje te zijner tijd van mij wil overnemen. Ik hoop het nog jarenlang in goede gezondheid te kunnen doen, maar kom nu wel op een leeftijd dat je aan opvolgers moet gaan denken. Dus ik plaats nu meteen een oproep: *Wil jij in de toekomst de coördinatie van de*



• **Corona: Ieder aan één kant van het raam.**

bezorging van de wijkkrant op je nemen, geef het door aan de redactie. Het kost je vier keer per jaar een paar uurtjes. Niet echt heel veel tijd dus."

Lantaarnpalen

Wie Leen zegt, zegt lantaarnpalen! Drie tot vier keer per jaar controleert Leen alle lantaarnpalen in onze wijk, Minervum en Takkebijster. "In elf jaar tijd zijn zo'n 1100 lantaarnpalen gerepareerd, dus het heeft wel effect," knipoogt hij. "Het mafste dat ik ooit heb meegemaakt was die lantaarnpaal bij het winkelcentrum die ze maar niet brandend konden krijgen. Uiteindelijk bleek dat de



paal ooit geplaatst was, alleen hadden ze vergeten er een stroomkabel naar toe te leggen. Toen moest ik wel lachen."

HELAAS, HET KAN NIET DOORGAAN!

Zoals jullie wellicht hebben begrepen gaat de Avondvierdaagse Breda Oost dit jaar niet door. Wat een mooi jubileumfeest had moeten worden kan vanwege het Coronavirus niet plaatsvinden.

MAAR VOLGEND JAAR

dan gaan we toch echt proberen om er een geweldig feest van te maken.

De 40e keer Avondvierdaagse Breda Oost, dat moet dan toch echt gevierd worden.

Dus beste loopvrienden/-vriendinnen:
Blijf gezond en graag tot volgend jaar!

Groetjes
Team Avondvierdaagse Breda Oost





Onzekere tijden. Al een tijdje geen Open Podium meer. Maar zo gauw het wordt toegelaten, staan we er weer. Elke twee maanden stelt 't Houwke zijn podium ter beschikking aan eenieder die zijn of haar talent wil laten zien. We stellen wel wat voorwaarden. Geen orkestbanden of karaoke. Kun je jezelf niet begeleiden, dan kun je ons team vragen hiervoor te zorgen. Het kan dan zijn dat er een keer moet worden gerepeteerd. We willen het publiek ook graag een interessant en vermakelijk programma aanbieden. Aanmelden kan in de weken voorafgaand aan de datum (we moeten tenslotte een optreedschema kunnen maken). Iedere artiest mag drie nummers brengen. Dat komt neer op 10 tot 15 minuten. De ervaring leert ons dat mensen die eenmaal op het open podium hebben kunnen schitteren, dat wel vaker willen. Daar zijn we erg blij mee, maar we proberen ons programma steeds verrassend te houden en zien graag nieuwe gezichten. Voor sommige mensen is optreden voor publiek best spannend.

Ook hierbij bieden we begeleiding aan zodat in principe iedereen die dat wil, gebruik kan maken van ons podium. We hopen weer te beginnen op 4 oktober en 6 december is dan de laatste van dit jaar. Houd wel de aankondigingen in de gaten, want niets is meer zeker in 2020.

In 2021 zijn de data 7 februari, 4 april, 6 juni, 1 augustus, 3 oktober.

Over december 2021 zullen we u t.z.t. informeren.

Blijf op de hoogte van de muziekactiviteiten bij 't Houwke en als u ook een keertje wilt schitteren op ons podium: hethouwke@gmail.com (u kunt zich daar ook opgeven voor onze nieuwsbrief)



Muziekzondagen 2020

Het blijft even afwachten of de Houwke Muziekzondagen vanaf september hervat kunnen worden. Zie hieronder het programma. De Muziekzondag duurt van 14.00u tot 16.30u. Toegang gratis.

20 september: wordt nog aangekondigd

18 oktober: onder voorbehoud

High Five Seven. Oude stijl jazz maar dan de minder bekende nummers. Uitstapjes naar Klezmer schuwt men niet.

15 november: Willy Nilly

Een stevige folkband die speelt in de stijl van The Dubliners en Pogues. Met recht stevig dus!

December: precieze datum wordt nog aangekondigd

Ook in welke vorm dit zal worden gegoten.



Heusdenhout Openluchtconcerten verplaatst naar 2021

Een mooi en gevarieerd programma gemaakt, de instrumenten opgepoetst, de vrijwilligers in de startblokken en dan gooit een klein virus roet in het eten...

Helaas gaan de Heusdenhout Openluchtconcerten dit jaar niet door, maar worden ze verplaatst naar 2021. Bijna alle artiesten hebben al volmondig ja gezegd op een optreden in de tuin van 't Houwke volgend jaar.

Dus zet de dinsdagavonden **van 1 juni tot en met 6 juli 2021** maar alvast in je agenda!



- **Corona: De lach klatert simultaan op als we gelijktijdig onze desinfecterende handgel pakken na het verlaten van de winkel.**





UIT HEUSDENHOUTS HISTORIE 31

door Heemkundekring Paulus van Daesdonck



Familie Verkooijen en De Vlucht

Inleiding

In mei 1940, dit jaar dus 80 jaar geleden, begon voor Nederland de Tweede Wereldoorlog. Zoals in de Eerste Wereldoorlog wilde Nederland weer neutraal blijven, maar Duitsland dacht daar heel anders over. Binnen de kortste keren was Nederland bezet en kregen Breda en omgeving te maken met De Vlucht, de evacuatie van de bevolking. Ook de familie Verkooijen van de Teteringsedijk nam deel aan die uittocht. Hein Verkooijen vertelt.

Inval

Zeer vroeg in de ochtend van 10 mei 1940 zetten de Duitse legers de aanval in op Nederland, België en Luxemburg als onderdeel van Fall Gelb, het Duitse aanvalsplan voor de Lage Landen. Daarna zou plan Fall Röt volgen om Frankrijk te bezetten. Hoewel Nederland een verdedigingsplan kende met diverse verdedigingslijnies, zie het kaartje, werd Nederland zeer snel ingenomen. Toen de Peel-Raamstelling in oostelijk Noord-Brabant moest worden opgegeven lag de weg naar het westen van Noord-Brabant open.



De inval op 10 mei 1940.



Nederlandse verdedigingslijnies 1940.



Burgemeester B.W.Th. van Slobbe.

Evacuatie

Om de opmars van de Duitse troepen te stuiten trokken Franse troepen naar het Noorden. Men vreesde dat de botsing tussen Duitse en Franse troepen onder meer bij Breda zou plaatsvinden. Hierdoor zouden de bewoners groot gevaar lopen. Omdat de Nederlandse overheid voor Breda geen evacuatieplan had gemaakt, liet de toenmalige burgemeester van Breda, B. W. Th. van Slobbe, al in 1939 voor zijn gemeente een plan opstellen.

Door het bevel van de burgemeester -al of niet onder druk van de oprukkende

behoorde maar tot de gemeente Ginneken en Bavel, namen diverse bewoners uit Heusdenhout deel aan de evacuatie.

Nodig of niet

Over de noodzaak van die evacuatie, beter bekend als De Vlucht, wordt zeer verschillend gedacht. De botsing tussen de linies van de Franse en Duitse eenheden werd weliswaar verwacht bij Breda, maar vond daar niet plaats. Er vielen echter wel gewonden en dodelijke slachtoffers door de Duitse beschietingen vanuit de lucht op de Franse troepen, waardoor tevens een aantal vluchtende mensen werden getroffen. Door een bombardement op een school in Sint-Niklaas op 17 mei 1940, die mede voor vluchtelingen uit Breda als onderkomen diende, stierven ook een aantal vluchtelingen uit Breda. Totaal kostte de Vlucht een honderdtal mensenlevens. Voor velen luidt dan ook de conclusie dat de evacuatie totaal onnodig was en tot (te) veel slachtoffers heeft geleid. Het was en is natuurlijk enorm triest, zeker ook voor de familieleden, dat zoveel



Vluchtende bewoners in mei 1940.

Fransen- of door de Franse legerleiding zelf, moest de Bredase bevolking, ongeveer 50.000 personen, de stad verlaten. De evacuatie werd een dag vervoerd naar zondag 12 mei, 1e Pinksterdag. Mede daardoor verliep de uittocht erg chaotisch. In twee stromen trok men te voet, per fiets of met andere vervoermiddelen in zuidelijke richting. Hoewel Heusdenhout niet tot de gemeente Breda

onschuldige vluchtelingen overleden of gewond raakten. Voor de leden van de familie Verkooijen van de Teteringsedijk was hun deelname aan die uittocht echter een zegen.

Firma Verkooijen

In 1901 werd te Oosterhout Jan Verkooijen geboren. Zijn werkzame leven begon hij als minger bij margarinefabriek



Verschure in die plaats. Jan had een ondernemende geest en wilde verder als zelfstandige. Als zodanig verkocht Jan in de regio margarine en koffie. Hij leverde ook in Zevenbergen en daar heeft hij Naantje Beljaars leren kennen waarmee hij op 23 mei 1925 trouwde. Het paar ging in de Bloemstraat te Ginneken wonen. Daar werden ook de eerste kinderen geboren. Later werd het bedrijf gevestigd op het adres Teteringsedijk 25, in het deel dat tot 1942 tot Heusdenhout in de gemeente Ginneken en Bavel behoorde.



Bruidspaar Jan Verkooijen en Naantje Verkooijen-Beljaars 23 mei 1925.

Hun Vlucht

Bij een van zijn klanten, Theo Tigchelaar sr, de oprichter van de Ford-garage, kocht Jan zijn eerste bestelauto. Het was met deze auto dat het hele gezin, met inmiddels negen kinderen, samen met de bediende en een deel van het gezin van Naantjes broer Piet -moeder met drie jongens- vanaf de Teteringsedijk voor de Duitsers op de vlucht sloegen naar België. De auto was zo vol dat zwager Piet op zijn motorfiets volgde. De oudste zoon Kees, destijds 14 jaar, en de dienstmeid, die een kinderwagen voortduwde met de jongste, de vierde, zoon van Piet daarin, moesten lopen.

Jan ging vooruit om zijn gezin en zijn schoonzus met enkele kinderen alvast af te zetten in Hoogstraten. Daar pikte hij later zijn zoon Kees en de dienstmeid op om ze ook naar het nabijgelegen klooster te brengen. Hier brachten ze met zijn allen de nacht door op de grond van de gang.



De Ford bestelauto met Rien Hendriks, de zwager van Jan, achter het stuur.

De volgende dag vertrok de hele karavaan naar de broer van Jan, Kees Verkooijen, in Antwerpen voor de volgende overnachting. Weer lagen ze met zijn allen op de grond. Echter het oorlogslawaai was in Antwerpen die nacht zo hevig dat Jan besloot om, tegen de adviezen van zijn broer Kees in, diezelfde nacht nog te vertrekken naar Gent. Daarvoor moest hij in Antwerpen met de auto door de Waaslandtunnel om in West-Vlaanderen te komen. De tunnel werd bewaakt door controleposten. Door een band met een rood kruis om zijn arm te doen wist hij, na uren wachten, het mededogen van de verkeer regelende officier te wekken en mocht hij met zijn auto vol met kinderen en twee vrouwen door de tunnel. Jan meldde zich de dag erna bij een klant van Kees in Gent om van hem het adres te krijgen van de burgemeester van Kortrijk. Het waren allemaal leden van een netwerk van in België wonende Nederlandse families, die hun mede-Nederlanders op de vlucht in oorlogstijd hielpen. Uiteindelijk kregen Jan en zijn zwager Piet met hun gezinnen, nadat zij zich hadden gemeld op het gemeentehuis

in Kortrijk, onderdak in een dagloners-huisje van een boer in de buurt van Kortrijk, waar zij in de kelder op strobalen sliepen. Ze zijn daar zes weken gebleven voordat ze weer naar huis vertrokken omdat België inmiddels had gecapituleerd en ook daar de Duitsers steeds dichterbij kwamen.

Naar huis

Onderweg naar huis op de Rijsbergseweg passeerde een bus van de BBA Jan zijn auto en stopte. De chauffeur was een bekende van Jan. De chauffeur vroeg: 'Waar ga je naar toe, Jan?' 'Naar huis,' zei Jan. 'Maar Jan, daar is niets van over, het is helemaal verbrand!' antwoordde de BBA-chauffeur. Bij aankomst op de Teteringsedijk kon Jan alleen maar concluderen dat de BBA-chauffeur helaas gelijk had. Heel het huis was samen met dat van de burens tot aan de zadelmakerij van de familie Kessel veranderd in een hoop puin. Alleen de rechter zijgevel en de voorgevel stonden nog overeind. De voorgevel met de veelbetekenende naam van Jan zijn bedrijf 'De Volharding.' Jan kreeg met zijn gezin tijdelijk onderdak



Het vernielde pand van de familie Verkooijen.

bij zijn zwager Piet op de Haagweg, waarna ze na enige tijd verhuisden naar een woonhuis op de Tilburgseweg waar Jan in de voorkamer een bediening-kruidenierswinkel bouwde van waaruit hij nu meer dan alleen maar boter en koffie verkocht.

Wederopbouw

Ondertussen pakte Jan de wederopbouw van het pand op de Teteringsedijk, na de annexatie door Breda van het westelijke deel van Heusdenhout met huisnummer 180, volhardend en voortvarend aan. In twee jaar tijd was het pand met financiële hulp van de kerk uit de as herrezen en kon het feestelijk worden heropend. Terwijl de oorlog nog in volle gang was verliep de wederopbouw niet altijd even gemakkelijk, omdat bijvoorbeeld de levering van





Het in 1942 herbouwde winkelpand.

materialen in het geheim moest plaatsvinden teneinde te voorkomen dat ze zouden worden geconfisqueerd. Vanaf toen verliep alles voorspoedig. Er werd zelfs, tot tevredenheid van de kapelaan, een nieuw parochiaantje geboren in het gezin Verkooijen. De laatste van de tien, dochter Nettie. Zakelijk ging het Jan zo voor de wind dat hij zich met zijn bedieningszaak aansloot bij de inkoopvereniging 'De Sperwer,' van de toenmalige reclamekreet 'De Sperwer spiedt naar wat u voordeel biedt.' In 1957 was de zaak in meerdere opzichten aan modernisering toe. Jan besloot zijn zaak om te bouwen naar een van de eerste zelfbedieningskruidenierswinkels in Breda. Daar hoorde dan ook een modern uiterlijk van het pand bij, dus ook dat werd zoals gewoonlijk volhardend en voortvarend aangepakt. Na de modernisering heeft er zelfs ook nog een uitbreiding plaatsgevonden tot de huidige omvang van het pand op de Teteringsedijk 180.



De Volharding - De Sperwer in 1957.



De familie Verkooijen bij de heropening van de winkel in 1942.

Opvolging

Toen Jan met pensioen ging heeft hij zijn zaak overgedaan aan zijn zoon Johan met zijn echtgenote Willie Huys in 't Veld (dochter van de filiaalhouder van de Albert Heijn zelfbedieningskruidenierswinkel in de Lange Brugstraat te Breda) die het bedrijf nog een aantal jaren hebben voortgezet. Echter met de opkomst van de grote supermarkten en de goedkope cash and carry bedrijven was het niet meer vol te houden en is het bedrijf in 1969 failliet gegaan. Johan en Willie zijn toen bij de Makro in Best op de foodafdeling gaan werken en het pand is verkocht aan een nieuwe eigenaar.

Hein Verkooijen, kleinzoon van Jan Verkooijen en Naantje Verkooijen-Beljaars.

Hebt u nog herinneringen aan het vroegere Heusdenhout of mogelijk foto's uit die tijd? We nemen uw verhaal graag op. Uw oude foto's scannen we zorgvuldig voor het archief van heemkundekring Paulus van Daesdonck en u krijgt ze ongeschonden retour. Alle voorgaande verhaaltjes over het kapeldorp Heusdenhout vindt u op <http://www.breda-oost.nl/uitheusdenhouts-historie>
Reacties over dit verhaal kunt u geven via nieuws@heusdenhout.nl of 076 5810024. Werkgroep Heusdenhouts Historie.



Latere uitbreiding met twee blokken in oostelijke richting tot de huidige situatie.



Onder supervisie van Jan -op de voorgrond- komt de uitbreiding tot stand.



In memoriam Rienus Bartels

Op 12 december 1930, ruim voordat in 1942 het westelijke deel van Heusdenhout door Breda werd geannexeerd, werd Rienus Bartels in het kapeldorp Heusdenhout geboren. Op 24 maart 2020 overleed Rienus, een prachtmens bereikte zo zijn eindbestemming.



Zijn ouderlijk huis, de boerderij met aanvankelijk ook een café, stond tegenover de Sint Annakapel. Rienus was de jongste uit het gezin van Drik Bartels, die in 1921 trouwde met Bets Sterkens. De familie Sterkens woonde eerder in de boerderij annex café. Bij de bevrijdingsoperaties eind 1944 werd de boerderij van de familie Bartels-Sterkens volledig door brand verwoest. Er werd in de nabijheid een noodboerderij gebouwd.

Toen de tijd daarvoor gekomen was zette Rienus het boerenbedrijf voort op die plek samen met zijn echtgenote Jo den Reijer. Zij werden de ouders van drie kinderen die elk korte tijd na hun geboorte overleden. In 1961 werd het overgebleven deel van Heusdenhout geannexeerd. In de jaren daarna kwam de wijkvorming op gang en Rienus en Jo moesten in 1969 hun boerderij noodgedwongen verlaten. Zij vonden de mogelijkheid om aan de Oude Liesboslaan een tuinbouwbedrijf te beginnen. Uiteraard slaagden Rienus en Jo daarin, harde werkers als ze waren. In 2009 stierf Jo en Rienus stond er alleen voor. Gelukkig vond hij een tijdje later in Annie Lauwerijssen een nieuwe levenspartner. Voor de werkgroep Heusdenhouts Historie van Heemkundekring Paulus van Daesdonck vormde Rienus een rijke bron. Hij schreef een verhaal over de oorlogsjaren en de ontwikkelingen destijds rond hun boerderij. Tal van foto's en gegevens leverde Rienus aan over het Heusdenhout van vroeger. Vele bijeenkomsten hebben we met hem samen gezeten rondom oude landkaarten en foto's. Heel dankbaar zijn we voor alle informatie die hij ons gaf, maar het blijft reuze jammer dat deze bron niet meer geraadpleegd kan worden.

Annie wensen we heel veel sterkte om dit plotselinge afscheid te boven te komen nu ze Rienus moet missen. We hopen dat ze kracht zal vinden in alle mooie herinneringen aan hem.

Werkgroep Heusdenhouts Historie

Adverteerders en vrijwilligers: bedankt!

De redactie is alle adverteerders, sponsors en vrijwilligers zeer erkentelijk voor hun bijdrage aan de totstandkoming van Heusdenhout Nieuws. Dankzij deze inkomsten en met de inzet van alle vrijwilligers slagen wij er steeds weer in een informatief blad gratis op uw deurmat te laten vallen. En dankzij de advertenties weet u wat er allemaal in uw buurt te doen is en waar u terecht kunt voor boodschappen, diensten en allerlei andere zaken.

Kindertuinen de Molenleij 2020 HET VEERTIGJARIG BESTAAN !



Inmiddels bestaan wij officieel 40 jaar.

Op 3 april 2020 hebben wij hier heel summier bij stilgestaan. Op gepaste afstand hebben we met een aantal vrijwilligers in ons tuinhuis koffie gedronken met iets lekkers erbij en elkaar gefeliciteerd.

Helaas is de klussendag van het Oranjefonds op 14 maart afgelast vanwege corona, de nieuwe datum is 30 mei in de ochtend.

Vanwege het coronavirus willen wij onze open dag van 29 augustus graag verzetten naar OPEN DAG 5 september 2020 van 12.00u tot 16.00u



Start Kindertuinen

De geplande startdatum wordt, onder voorbehoud, 15 mei met de ingeschreven kinderen. Hopelijk kan dit doorgang vinden, het blijft spannend en onzeker. Als het niet doorgaat zullen de

vrijwilligers zelf aan de slag gaan zonder kinderen.

De vrijwilligers hebben al regelmatig in de kindertuinen gewerkt, de tuintjes zijn uitgezet en de vaste bloemenstrook is onder handen genomen.

Bijen

Sinds begin maart hebben wij nu ook een kast met bijen op de kindertuinen, onze imker Bart heeft ze geplaatst. Voor de kinderen een nieuwe aanvulling op moestuingebied.

OPROEP

Alle (oud)kinderen die ooit een tuintje hadden op de kindertuinen: Kom naar onze open dag op 5 september. Jullie zijn van harte uitgenodigd om jullie ervaringen te delen met ons hoe jullie de tuintjes vonden in die tijd!

Een soort reünie.

Op naar een mooie zomer met veel tuinplezier, blijf op anderhalve meter en blijf gezond.

Namens de vrijwilligers
Kindertuinen de Molenleij
Paula



• **Corona: Opvallend hoeveel meer gesprekken er ontstaan met wildvreemden. Corona scheidt, maar verbindt ook.**

Mom's
HOMEMADE
Limoncello
Nieuw en lekker!

When life gives you lemons, make Limoncello! Helene van Zuidam every year made a small batch of Homemade Limoncello by her own recipe only for the family. A very smooth liqueur that is made from carefully selected lemons, hand peeled for the perfect taste. She adds complexity by adding a few limes and a hint of bergamot. Now presented for you by our beloved mom.

**Aanbieding
€18,50
70cl**

Zuidam
ZUIDAM DISTILLERS

De Druiventros
Slijterij - Wijnhandel - Tapverhuur
WWW.DRUIVENTROS.COM

HOOGEIND 6
076 - 5210026
BREDA

Check onze aanbiedingen op www.druiventros.com

GLYNT
SWISS FORMULA

Knip@Knap

BISSCHOPHOEVE 24
076-5810049
WWW.KNIPENKNAPBREDA.NL

Ma	12.00-18.00
Di	09.00-18.00
Wo	09.00-18.00
Do	09.00-18.00
Vr	09.00-18.00
Za	09.00-16.00

Content+
makelaars met meerwaarde

**BENIEUWD NAAR DE WAARDE VAN UW HUIS?
VRAAG NU EEN GRATIS WAARDEBEPALING AAN!**

RALPH VAN WINGERDEN

De woningmarkt crisis is voorlopig voorbij en de huizenprijzen stijgen weer. Een goed moment voor een waardebeoordeling!

Tijdens mijn bezoek ontvangt u een realistische waardering en nuttige tips om uw huis beter verkoop klaar te maken. Gratis en Vrijblijvend. Neem voor meer informatie contact op.

06531 59628 - ralphe.contentplus.nl
www.contentplus.nl



Thijs van der Harst
gitarren en mandolines



Wilderen 56
4817 VG Breda
www.thijsvanderharst.nl
076-5871111/06-11616062

Garage JANSEN



Urkstraat 5
4817 AR Breda
Tel.: 076-5710372
Fax: 076-5715298

Reparaties en APK-keuringen alle merken
Verkoop van nieuwe en gebruikte onderdelen
Gespecialiseerd in Citroën en Peugeot



André Lips, een gedreven en ondernemend mens

Sinds zijn zoon Het Viskwartier aan de Bisschopshoeve runt is André Lips regelmatig in Heusdenhout te vinden. Als het weer het toelaat zit hij getooid met breedgerande hoed en een doos sigaren bij de hand op "zijn" bankje.

Hij kijkt naar het winkelende publiek en maakt zo nu en dan een praatje met voorbijgangers.

Hartelijke begroetingen over en weer maken duidelijk dat hij een bekende wijkbewoner is.

Zo op het oog lijkt André een rasechte levensgenieter en als ik met hem aan de praat raak, blijkt mijn vermoeden juist te zijn. Maar al gauw wordt mij ook duidelijk dat hij een betrokken en ondernemende man is met een indrukwekkende staat van dienst.

Als kind van een ondernemersfamilie was het te verwachten dat André na de MULO en de Middelbare Handelsschool ook ondernemer werd. In 1977 begon hij samen met zijn vrouw een drogisterij aan de Epelenberg, precies op de grens tussen de wijken Brabantpark en Heusdenhout. Na verloop van tijd beseftte hij het belang van onderlinge samenwerking tussen winkeliers en bedrijven. Bundelen van krachten, uitwisselen van ervaring en kennis kan voor kleine en middelgrote bedrijven voordelen opleveren. Om die samenwerking te bevorderen werd André contactpersoon bij het MGB, de stichting voor het midden grootwinkelbedrijf en ambulante handel.

Zo ontwikkelde hij zijn vaardigheden als contactpersoon en onderhandelaar. Het bleek dat deze taken hem op het lijf geschreven waren. Naast zijn inzet voor ondernemers heeft André ook hart voor de wijk en het welzijn van haar bewoners. Daarom bezocht hij regelmatig zittingen van de wijkraden van Brabantpark en Heusdenhout.

Net als voor bedrijven streefde hij weer naar bundelen van krachten. "Wij wilden eigenlijk de wijkraden van Brabantpark en Heusdenhout samenvoegen tot één wijkraad Breda Oost, maar dat is helaas niet gelukt. De wijken bleken toch teveel van elkaar te verschillen."

Gemeenteraad en NAC

Als André vertelt over zijn tijd als gemeenteraadslid voor het CDA, komen dierbare herinneringen boven. "In 2002 vernam ik dat NAC failliet dreigde te gaan en dat moest natuurlijk koste wat kost worden voorkomen. Met steun van wethouders Janus Oomen en Maria Heerkens en raadslid Frans Jackson is het gelukt onze Parel voor de ondergang te behoeden."

Van het één kwam het ander en was André twaalf jaar voorzitter van de Businessclub NAC en daarna acht jaar bestuurslid van de voetbalclub zelf. De businessclub onderhoudt contacten met



sponsors en streeft naar verbinding tussen de belanghebbende partijen. Dat lidmaatschap had natuurlijk leuke kanten.

"We maakten met de businessclub eens een trip naar de Cariben, uiteraard ieder op eigen kosten!" Met zijn liefde voor de voetballerij zette André zich ook in voor het regelen van oefenwedstrijden van de Madese Boys. Ook hier kwam zijn talent voor onderhandelen van pas, er kwamen oefenpartijen tegen Real Madrid, Ajax en Barcelona!

Passie en hulpvaardigheid

Als ik naar zijn grootste passie vraag hoeft André niet lang na te denken: "Paardensport! Dat is bij ons van oudsher een echte familietraditie. Zelf heb ik nooit aan paardensport gedaan, maar ik ben er wel altijd bij betrokken geweest. Mijn oudste zoon houdt de familietraditie in ere, hij heeft in Hoogstraten een stoeterij waar springpaarden getraind worden. Toen ook het evenement Outdoor Brabant ten onder dreigde te gaan heb ik me samen met een aantal mensen

ingezet om dat te voorkomen, het zou doodzonde zijn als dat gebeuren verloren ging."

André vindt het ook geweldig fijn om waar mogelijk mensen te helpen, problemen voor hen op te lossen. Met zijn ervaring als gemeenteraadslid kent hij de juiste wegen om mensen op weg te helpen. "Ik merk vaak dat men angst heeft om bij problemen aan te kloppen bij de Gemeente Breda. Die schroom is helemaal niet nodig, er werken daar bekwame mensen die je prima kunnen helpen."

"Pa, het is klaar hoor," klinkt het vanuit Het Viskwartier en zo eindigt ons gesprek. "Ik moet opstappen, even voor mijn zoon een bestelling afleveren."

André is met pensioen, maar met een druk bezette agenda nog altijd volop in de running.

Ton Dunk

• **Corona: De grijs op onze gezichten is net zo groot als de boog waarmee we om elkaar heen lopen.**



Nieuws van Wijkraad Heusdenhout.

Samen maken we de Wijk, Samen maken we Heusdenhout

Lintjesregen 2020

Wijkraad Heusdenhout feliciteert Leen de Bruijn met de toegekende Koninklijke Onderscheiding.



een constructieve bijdrage aan een wijkplan te borgen. Kortom een plan dat ook wordt gedragen door de wijk en overige direct belanghebbenden.

Burgersessie Wijkraad Heusdenhout

In december 2019 heeft de wijkraad een burgerinitiatief georganiseerd. Met dit initiatief hebben wij de gemeenteraad gevraagd om medewerking te verlenen aan de realisatie van een integraal wijkplan. De wijkraad opteert voor de realisatie van een totaalvisie/ wijkontwikkelingsplan dat voorziet in geïntegreerde (deel)plannen, die worden gerealiseerd in samenhang met de verschillende wijkenmerken en belangen. Het wijkontwikkelingsplan voorziet daarmee ook in de versterking/aanpak van de wijk.

De pijlers voor zo'n wijkplan zijn wat de wijkraad betreft:

- Woningbouwontwikkeling in de wijk Heusdenhout;
- Verkeersafwikkeling van de Heerbaan;
- Belevings- en gezondheidsonderzoek m.b.t. de geluidsoverlast/ fijnstof A27 en een oplossingsgerichte aanpak hiervan;
- Versterking van Hart voor Heusdenhout als veilige en uitnodigende ontmoetingsplek, in de zin van ontmoeten en verbinden;
- Steekhoudende Verkeersstelling m.b.t. het aantal verkeersbewegingen op de Heerbaan. Dit om het aantal verkeersbewegingen en rijrichting helder te krijgen. (sluip- of bestemmingsverkeer).

Sociale veiligheid:

- Versterking van bewonersparticipatie. Bewoners staan niet aan de zijlijn, maar nemen actief deel aan de samenleving in de wijk. Samen maken zij de wijk;
- De wijkraad gaat met de wijk in gesprek op buurtniveau om

Uitkomst Burgerinitiatief:

De gemeente (raad) staat positief tegenover het burgerinitiatief van de wijkraad. We gaan in gesprek met gemeente en wijkbewoners om te komen tot de ontwikkeling en uitwerking van een integraal wijkplan.

We streefden ernaar om eind april een wijkbijeenkomst te houden om hierover met de wijk in gesprek te gaan. Echter, door de coronacrisis is dit voorlopig niet mogelijk.

Wanneer het weer mogelijk is gaan we de wijk in en horen we graag jouw ideeën voor een mooie wijk, nu en in de toekomst. Kun je niet wachten om hier aan deel te nemen? Meld je dan aan! Stuur je gegevens naar voorzitterheusdenhout@ziggo.nl.

Ontwikkeling Heerbaan

Er zijn verschillende gesprekken geweest tussen wijkraad en gemeente over de Heerbaan. Stand van zaken is dat er nu een definitief ontwerp voor de aanleg van een rotonde aan Heerbaan/ Heusdenhoutsestraat is vastgesteld. Het is ons niet bekend wanneer de werkzaamheden starten en de oplevering plaats zal vinden. Het definitief ontwerp voorziet ook in de verwijdering van de voetgangersoversteekplaats aan de Kapelstraat/ Heerbaan. Als u nadere informatie wenst kunt u contact opnemen met de gemeente Breda.

Helpende handjes gezocht

Ben jij betrokken bij de buurt waar je leeft? Wil jij samen met anderen bouwen aan een mooie wijk? Dan is een actieve rol bij wijkraad Heusdenhout iets voor jou! Verschillende functies staan nog open. In oktober wordt een nieuwe voorzitter gekozen. Ook hier kun je je voor opgeven.

Stuur een mail naar voorzitterheusdenhout@ziggo.nl.



Chinees Specialiteiten
Restaurant

palace

皇宫酒楼



Tilburgseweg 222, 4817 BJ Breda
Tel: 076-5878897
Website: www.palacebreda.nl
E-mail: info@palacebreda.nl

(openingstijd tijdens COVID-19)

Maandag t/m zondag 16:00 - 20:00



Beoordeling: 8 "Over de Tong" (Bron: BN de Stem 6-3-2008)

**Wij zijn momenteel
open voor Afhaal
(kijk op onze website
voor meer informatie)**

**Ruime (gratis) parkeergelegenheid
Telefonisch bestellen voor afhalen**



Para Medisch Centrum Heusdenhout

Wilderen 2, 4817 VG Breda

Tel: 076-5873300

email: pmc@pmc-heusdenhout.nl

website: www.pmc-heusdenhout.nl

Zorg op maat onder één dak:

- Fysiotherapie, kindersfysiotherapie, geriatriefysiotherapie, psychosomatische fysiotherapie, bekkenfysiotherapie, oedeemtherapie, manuele therapie, sportfysiotherapie, claudicatietraining, echografie, shockwave, neurorevalidatie en FysioFit.
- Beweegprogramma's voor Parkinson, beroerte, MS, diabetes, COPD, hart- en vaatklachten, oncologie, individueel of in groepsverband.

Ruime parkeergelegenheid, buslijn 5 stopt voor de deur.

Naast fysiotherapie zijn de volgende praktijken in het gebouw gevestigd:

ergotherapie, logopedie, podoposturaaltherapie, dieetadvies, en praktijkondersteuning dr. Schueler.

PMC HEUSDENHOUT – EEN GEVESTIGDE NAAM IN BREDA!





Winkelcentrum

HEUSDENHOUT

Gemakkelijk & Compleet Winkelen

AL ONZE WINKELIERS VAN
WINKELCENTRUM HEUSDENHOUT
STAAN GRAAG VOOR U KLAAR!

KOOP LOKAAL EN STEUN DE
KLEINE ONDERNEMERS!



Knip&Knap



Gall & Gall
SINCE 1884



Bewaxed

kwalitaria



SLAGERIJ
HAARSELHORST

